

Ceremonie Gouden Zon belicht positieve kanten van Europa

Vriendschap, begrip, respect, verbinding. Met een Kunstceremonie voor de Vrede rond een grote gouden puzzel vestigt Frouk Riemersma, kunstnares uit Zeist, de aandacht op de vele mooie, positieve kanten van Europa.

door Asta Diepen Stöpler

ZEIST - Zondagmiddag 12 maart is de Kunstceremonie voor de Vrede in Europa in het gymnastieklokaal van Hogeschool Helicon. "Dan wordt de gouden zon van 3,5 meter doorsnede, bestaande uit tientallen stukken, gezamenlijk in elkaar gezet", legt Joost Nijhof uit. Zij is lid van de Kunstwerkgroep De Gouden Zon.

Frouk Riemersma heeft met de kunstwerkgroep de ceremonie De Gouden Zon ontwikkeld. "Het doel is dat mensen respect en begrip ontwikkelen tussen alle 51 landen van het continent Europa. Iedereen, jong en oud, is welkom om mee te doen aan het in elkaar zetten van de puzzel." De puzzel is een grote essenhouten schijf bekleed met bladgoud, van 52 stukken die in elkaar passen.

Respect en begrip

Om het beoefenen van respect en begrip zonder politieke, religieuze of economische invloeden, om zo de vrede te oefenen.



De ceremonie van De Gouden Zon, zondag in het Helicongebouw in Zeist.

De Kunstceremonie reist door alle Europese landen, onder meer in Zweden, Italië en Duitsland. Spanje is binnenkort aan de beurt.

Nijhof: "Ik ben diverse keren mee geweest. Het is indrukwekkend, dat zag ik ook bij de andere aanwezigen. Europa biedt zoveel moois. Bijvoorbeeld het prachtige landschap van Finland, de lekkere friet uit België, de ontwikkeling van automatisering in de Baltische staten. Europa is zo divers, biedt zoveel moois en dat willen we vieren met het hele werelddeel."

52 Deelnemers hebben een plaats in de ceremonie, 51 vertegenwoordigen een Europees land, het 52e stuk verbindt Europa met de andere 6 continenten. Samen leggen zij De Gouden Zon.

De Kunstceremonie van ko-

mende zondag heeft in Zeist heeft de vorm 'Eenvoud'. Tijdens de ceremonie wordt een land aangereikt. De deelnemer verbindt zich in stilte met de kwaliteit van het land en noemt slechts de naam van het land, waarna het puzzelstuk neergelegd wordt. "Het uiteindelijke doel is dat ergens in Europa een Kunsttempel komt, waar belangstellenden samen kunnen komen."

Welkom

De ceremonie vindt plaats in het gebouw van Hogeschool Helicon aan de Socrateslaan 22a in Zeist. Belangstellenden zijn welkom vanaf 13.30 uur, de ceremonie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via joost.nijhof@xs4all.nl. De deelname is gratis.